

ΟΙ 7 ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΕΤΗ

Τι θα αντιμετωπίσει ο μικρός ήρωας στο Πολυτεχνείο Κρήτης;;;

Η ΣΚΥΛΑ ΚΑΙ Η ΧΑΡΥΒΔΗ

(ή αλλιώς Η ΠΑΣΠ ΚΑΙ Η ΔΑΠ). Τα γλιτσερά αυτά τέρατα θα περιμένουν τον πρωτοετή έξω από τη γραμματεία από την πρώτη μέρα που θα γραφτεί. Με την τεράστια γλώσσα τους θα τον γλείψουν, θα τον βοηθήσουν να γραφτεί (λες και το χρειάζεται!), θα προσπαθήσουν να τον κάνουν φίλο τους... και τελικά να τον βάλουν στο κόμμα τους, το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, ή θα του ζητήσουν απλά να τους ψηφίσει στις εκλογές.



ΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΙΑ

(ή αλλιώς ΤΟ ΝΕΟ ΣΠΙΤΙ). Ο πρωτοετής στο νέο του σπίτι έχει να «καθαρίσει» με πολλούς λογαριασμούς... νοίκι, θέρμανση, νερό, ΔΕΗ, και πολλά άλλα τέρατα. Θα καταλάβει ότι εκείνος ο πράσινος μάγος που του μιλούσε για «δωρεάν παιδεία» έλεγε ψέματα.

ΤΑ ΜΗΛΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΑΩΝ



(ή αλλιώς ΤΑ CREDITS). Μετά το νόμο για την αξιολόγηση που ψήφισε ο Δίας και η ιερή του αγελάδα (υπουργός παιδείας), ο πρωτοετής πρέπει σε όλη του τη ζωή να μαζεύει τα χρυσά μήλα CREDITS από ένα αγκαθερό δέντρο. Πρέπει να βιαστεί γιατί αλλιώς θα μαζέψουν περισσότερα μήλα οι υπόλοιποι φοιτητές και ο ήρωας μας θα μείνει χωρίς δουλειά. Το δέντρο έχει πάνω του μια μεγάλη τρύπα: κουφάλα αξιολόγηση!

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΛΩΤΟΦΑΓΩΝ

(ή αλλιώς ΤΑ ΣΦΗΝΑΚΙΑ). Ο πρωτοετής πρέπει καταφέρει να πει όλα τα μπλέ και πράσινα σφηνάκια που θα τον κεράσουν οι ΔΑΠίτες και οι ΠΑΣΠίτες στα πάρτυ τους. Μετά, μέσα στο μεθύσι του, θα πρέπει να προσπαθήσει να υπολογίσει πόσα λεφτά τους έστειλε το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ για όλα αυτά τα σφηνάκια, αλλά και να καταφέρει να μην τους ψηφίσει στις φοιτητικές εκλογές.





Η ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ

(ή αλλιώς ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ). Και εδώ πρόκειται για τα μαθήματα. Το πρόγραμμα συνεχώς δυσκολεύει. Είναι ένα τέρας που όταν του κόβεις το ένα κεφάλι βγαίνουν στη θέση του δύο. Αν περάσεις ένα μάθημα, σου βγαίνουν εργαστήρια, ασκήσεις, project, πρόοδοι κ.α. Αυτό το τέρας έχει στόχο να αφήσει τον πρωτοετή χωρίς ελεύθερο χρόνο. Θα τα καταφέρει; Ή ο πρωτοετής θα διεκδικήσει το δικαίωμα του να έχει και άλλες ασχολίες;

ΟΙ ΣΕΙΡΗΝΕΣ

(ή αλλιώς ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΟΛΕΜΑ). Τα «τερατάκια» ΠΑΣΠ και ΔΑΠ αποδείχτηκε τελικά ότι ήταν τσουτσέκια των πραγματικών τεράτων. Αφου δεν κατάφεραν να κάνουν φίλο τους τον πρωτοετή, θα προσπαθήσουν να τον εξαγοράσουν για να γίνει ένας απ' αυτούς. Του τάζουν σημειώσεις και βαθμούς στα μαθήματα, του υπόσχονται ότι θα βρει δουλειά όταν τελειώσει το πανεπιστήμιο και πολλά άλλα. Αποστολή του πρωτοετή είναι να μην προτιμήσει να βουλευτεί ατομικά, αλλά να ενωθεί με τους υπόλοιπους φοιτητές και να κερδίσουν όλοι αυτά που δικαιούνται.



Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ



Το πιο τρομακτικό από τα τέρατα που έχει να αντιμετωπίσει ο πρωτοετής. Έχει 1000 χέρια και θέλει να τους βάλει όλους να δουλεύουν σαν τα μηρμούγκια, χωρίς να μιλάνε. Θα τους ελέγχει συνεχώς, θα τους βαθμολογεί, θα διαλέγει τους καλύτερους και θα σκοτώνει αυτούς που θεωρεί άχρηστους. Η αξιολόγηση θέλει τον πρωτοετή να τρέχει από το πρωί ως το βράδυ, να μην έχει συντρόφους (αφού όλοι θα είναι ανταγωνιστές του) και να μην ορθώνει το αναστημα του ποτέ. Το σπαθί του πρωτοετή δεν είναι αρκετά δυνατό για να σκοτώσει αυτό το τέρας. Έτσι πρέπει να βρεί το μυστικό του όπλο: τη Γενική Συνέλευση Φοιτητών...

Ο πρωτοετής έχει να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες από εδώ και πέρα. Όσοι του λένε το αντίθετο, σίγουρα δε θέλουν το καλό του. Ο κόσμος δεν είναι αγγελικά πλασμένος. Και κάποιοι φροντίζουν να τον διατηρούν έτσι. Είναι το συμβούλιο των Θεών (επιχειρήσεις), ο Άδης (κυβέρνηση), ο Κέρβερος (πρύτανης) και τα υπόλοιπα τέρατα που τους βοηθάνε. Όμως ο πρωτοετής έχει ένα μυστικό όπλο. Όλα τα τέρατα θα γονατίσουν μόλις ο πρωτοετής μπει στη Γενική Συνέλευση Φοιτητών. Μόνος του δε μπορεί να καταφέρει κανείς τίποτα. Ο πρωτοετής θα ενωθεί με τους υπόλοιπους φοιτητές και θα αλλάξει την πραγματικότητα....

(περισσότερες πληροφορίες: στα κείμενα της ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ)